

MINOR

ANTROPOSOFIE

**In wat voor wereld wil jij
leven en hoe kun je dat vormgeven?**

Start september 2020

Beeld: Merel Schilperoort

Vind ons op Facebook bij Minor Antroposofie
of mail voor vragen naar frieling.s@hsleiden.nl



**hogeschool
Leiden**

“Op de minorenmarkt liep ik langs verschillende kraampjes en moest een minor kiezen. Toen ik bij de minor antroposofie kwam, voelde ik warmte, en kleur. Ik wist niets van antroposofie maar ik wist wel dat ik deze minor wilde doen.”

(Tasneem, 25 student MWD)

‘Ik wilde iets filosofisch doen in de praktijk, daarom koos ik de minor antroposofie’.

(Koen, 21 student film & fotografie)

Wil je met studenten uit andere vakgebieden werken aan gemeenschappelijke vragen? Wil je spiritualiteit een plek geven binnen je studie? Wil je leren om vragen die je bezighouden praktisch vorm te geven en in de wereld te zetten? Dan is deze minor iets voor jou!

Antroposofie betekent mens- wijsheid. In deze tijd is de vraag naar wat het betekent om op een waardige manier mens te zijn meer dan actueel. Wat kunnen wij doen om vanuit ons eigen vakgebied steeds te blijven koersen op de lastige en inspirerende opgave van het mens-zijn? En welke rol speelt spiritualiteit daarbij?

Deze minor gaat uit van Hogeschool Leiden. Het omvat 20 studieweken en is bij positief resultaat goed

voor 30 studiepunten. De minor wordt ingedeeld in drie blokken. Elk blok hangt samen met het andere, hoewel het karakter ervan verschilt. In het eerste blok *BINNEN* zal er veel contacttijd zijn met colleges, werkgroepen, kunstzinnig werk, studium generale. In dit blok wordt gewerkt aan een onderzoeksvraag.

In het tweede blok *BUITEN* worden er stages gelopen en gaan we op bezoek bij (antroposofische) initiatieven. Je onderzoeksvraag geeft hierbij de richting aan.

In het derde blok *BINNEN-BUITEN* werk je aan een initiatief op het raakvlak van je eigen vakgebied, je persoonlijke drijfveren, de antroposofie en de maatschappelijke opgave van het mens-zijn.