

Lustrumviering Jeugdsectie

Wereldwonderen

Wat is antroposofie?



Praktische informatie

- ☞ Uitgebreide beschrijving van de werkgroepen
- ☞ Tijd- en ruimteschema programma
- ☞ Plattegrond van de Kraaybeekerhof
- ☞ Plattegrond Vakantiepark 'Het grote bos'
- ☞ Contactpersonen en overige zaken

Werkgroepen

Werkgroep beeldhouwen – in ‘De Wilg’ – door Rik ten Cate

Het mysterie achter de Griekse kunstenaar

Rik ten Cate, beeldhouwer, neemt ons mee in de mysterieuze ziel van de oude Griek middels de *beeldhouwkunst*. Te midden van het lieflijke groen in en rondom ‘De Wilg’ zullen beeldhouwbokken worden opgesteld, met daarop stenen, zacht genoeg om in één middag tot een prachtig resultaat te komen. Want zoals de oude Griek beeldhouwkunst beleefde, heeft niets te maken met hoe Rodin en Michelangelo dat deden...

Werkgroep karma – in Koetshuis ‘de Pastinaak’ – door Roel Munniks en Auke van der Meij

Welke geheimzinnige ‘botsing’ vindt er plaats in de antroposofische vereniging?

Rudolf Steiner onthult ons dat er twee ‘groepen’ mensen zijn die in de afgelopen tweeduizend jaar ‘om beurten’ incarneerden. Deze groepen noemt hij de *Platonici* en de *Aristotelici*. Nooit kwamen zij tegelijk op aarde. En dat is maar goed ook, want ze verschillen zózeer van elkaar dat dit waarschijnlijk niet een vredelievende ontmoeting was geworden! Alleen in de geestelijke wereld, wanneer de ene groep afdaalde en de andere groep net opsteeg, hadden ze soms een overleg.

Tot op dit moment. In de antroposofische vereniging komen z(w)e elkaar volop tegen.

Werkgroep euritmie – in ‘Zaal Kraaybeek’ – door
Marleen Matthijssen
Zelf de Griekse invijding beleven

In de vrijdaglezing is ons onthuld wat er nu eigenlijk gebeurde in de oude, Griekse mysteriën. Mensen werden daar tot verlichting gebracht, alle geheimen van de kosmos werden aan hen onthuld, maar op een héél andere manier dan hoe wij ons nu spiritueel ontwikkelen. Is er toch een manier om iets daarvan zelf te beleven, hoewel we in deze incarnatie natuurlijk geen oude Griek (meer) zijn? Dat kan het beste middels de euritmie als opstap naar een moderne verlichting.

Werkgroep Wereldwonderen – in Koetshuis De Biet –
door Jaap Sijmons
Hebben de Griekse goden ‘echt geleefd’?

Er is een ontluisterende cyclus van Rudolf Steiner, waarin hij spreekt over de Griekse goden. Zijn zij nu personages uit een ver verleden of representeren zij de bliksem, de hemel, de aarde? In deze cyclus komt Steiner met een verrassend antwoord: allebei, en nog veel meer. Een groep jongeren heeft zich op deze werkgroep voorbereid door het boek ‘Wereldwonderen’¹ van Rudolf Steiner te lezen. Wie echter zonder het boek gelezen te hebben toch in de werkgroep wil plaatsnemen, heten wij ook van harte welkom.

¹ De volledige titel luidt *Weltenwunder, Seelenprüfungen und Geistesoffenbarungen* (GA 129)

Tijd en plaats

		Programma			
TIJDEN	Dag 1: Verleden	Dag 2: Heden	Dag 3: Toekomst	LOCATIES	
9:00 uur		<i>Verfrissend ontbijt</i>	<i>Versterkend ontbijt</i>	<i>Kraaybeekerhof, hoofdgebouw</i>	
10:00 uur		Voordracht door Jaap Sijmons. <i>“De ware missie van de filosofie door de eeuwen heen.”</i>	Voordracht door Mario Matthijsen. <i>“Wat is antroposofie? De missie van Rudolf Steiner.”</i>	<i>Zaal Kraaybeek</i>	
12:30 uur		<i>Meesterlijke lunch</i>	<i>Afsluitende lunch</i>	<i>Kraaybeekerhof, hoofdgebouw</i>	
14:00 uur		Werkgroepen (in twee sessies) 1. Rik ten Cate, <i>de oude, Griekse beeldhouwkunst (werkgroep beeldhouwen)</i> 2. Roel Munniks, <i>twee karmische stromingen binnen de vereniging, Platonici en Aristotelici</i> 3. Marleen Matthijsen, <i>zelf werken aan een euritmische voorstelling van de mysteriën</i> 4. Jaap Sijmons, <i>werkgroep rondom het boek Wereldwonderen (GA 129) voor wie het gelezen heeft; contacteer ons voor meer informatie.</i>	Vertrek	<i>Zie bij ‘werkgroepen’</i>	
	Aankomst in Driebergen				
18:00 uur	<i>Een goed maal</i>	<i>Een geweldig maal</i>		<i>Kraaybeekerhof, hoofdgebouw</i>	
19:30 uur	Voordracht door Karel Post Uiterweer: <i>“Wat gebeurde er in de oude, Griekse mysteriën?”</i> Met twee euritmische uitvoeringen!	Lustrumviering. • Een kunstzinnige terugblik in portretten. • Speech door Frans Lutters: <i>“De missie van de Jeugd”</i> • Vuur en een toepasselijk drankje.		<i>Zaal Kraaybeek</i>	

Plattegrond Kraaybeekerhof



Plattegrond Vakantiepark “Het Grote Bos”

Wij beschikken over zes huisjes *Beukenrode* à zes personen en vier huisjes *Sparrendaal* à zeven personen.

Beukenrode 611, 613, 614, 616, 617 en 618

Sparrendaal 621, 622, 623 en 628



Wanneer te komen en te gaan?

Het liefst verwelkomen wij jullie natuurlijk gedurende het gehele programma, maar wanneer je agenda dat niet toelaat ben je van harte welkom om ieder onderdeel naar keuze te volgen. Als je het hele programma wil volgen, is het aan te bevelen er te zijn **bij het avondmaal om 18:00 uur op vrijdag 1 juli**, of eventueel bij de daaropvolgende voordracht om 19:30 uur.

Contactpersonen

Faucon de Klijn	0624620332
Yoeri Boschma	0621164126
Matteus Lamers	0618153480
Jesse Mulder	0624891063
Ivon Langeweg	0613046057

Adressen

Vakantiepark 'Het grote bos'	Hydeparklaan 24 te Doorn
Kraaybeekershof	Diederichslaan 25 te Driebergen

Accommodatie

De rustende mens

De beschikbaarheid van de chalets is: tussen 1 juli 15:00 uur en 3 juli 10:00 uur.

De chalets zijn uitgerust met reeds toegedekte bedden, een keuken en een badkamer, inclusief handdoeken. Het is dus niet nodig om beddengoed of handdoeken mee te nemen.

De inwendige mens

Alle maaltijden worden geheel verzorgd op de Kraaybeekerhof. Het is mogelijk om onbeperkt koffie, thee en koekjes tot je nemen gedurende de hele dag.

De zich verplaatsende mens

Het wordt gewaardeerd wanneer men een OV-fiets kan meenemen voor het vervoer naar het vakantiepark. Voor wie dat niet kan, hebben wij 25 fietsen beschikbaar.

Vergoeding

Een bijdrage aan deze viering wordt gewaardeerd, maar alleen als je portefeuille dat kan dragen. Een richtbedrag zou 100 euro kunnen zijn voor de gehele bijeenkomst, inclusief chalet en maaltijden.

Een bijdrage is over te maken op NL07TRIO0391061232 tnv Antroposofische Vereniging in Nederland ovv Lustrum Jeugdsectie.

De eigenlijke kosten (door de AViN rijkelijk vergoed) bedragen 300 euro per persoon.